



Natuurthema avond 29 november

IE! Een muis!

Ben jij bang van muizen? En heb je er wel eens eentje gezien? Schrikken? Weetje, muizen zijn altijd de pineut. Wij mensen hebben er een hekel aan omdat ze aan alles vreten en knagen, dus willen we ze niet in onze huizen, met als resultaat: vangen.

Maar er zijn ook heel veel roofdieren die ook muizen vangen, Maar welke?



We gaan het zien op deze interessante muizenavond. Kom je ook? Breng gerust je vriendje of vriendinnetje mee.

We starten om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur in de schuur van de Wasvenboerderij.

De entree is € 2,00 en het is voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar

